

Här står jag
en liten människa
på en stor jord
och tror att vi tillsammans kan göra skillnad

Nu är det vår
här är vi
i vår värld
i en tid
en tid som andra
det händer saker både här och där
bra och dåliga

Det är frestande att prata om vad jag tycker
Tycker
om skogsbruket och skogspolitiken
Kemikalier i vardagen
Om hur vi använder vårt vatten
Om skolan och utomhuspedagogik
Eller om hur vi producerar våra livsmedel
För att inte tala om maktstrukturer
Det är svårt att låta bli
nu när ni står här och lyssnar på mig

Nej nu ska jag prata om våren
Det pockar på så här års
Smålommen med sitt anklika läte flygande över gården
ormarna i Öbykulle
blommande vitsippor och sälgar
och sångsvanarna vid Tysslingen

Ljuset är det bästa
Det är ljust när jag vaknar på morgonen
Ljust när jag kommer hem på kvällen
Och så är det fåglarna
Fåglarnas lockrop och sång
De är så fina
fascinerande

Tänk att en fisktärna kan ha flugit från Sydafrika där den övervintrat
många mil
Visste ni föresten att en gräsand kan flyga 90 km/h
90 km/h
Själv kan jag cykla 15 km/h
Det är ju inte så fort

Men också det är bra med våren
Cykeln är framme och mindre bilåkande

Här står jag
en liten filur
på en stor jord
och tror att vi tillsammans kan göra skillnad

Så här på våren ökar lusten att dela med sig av kärleken till naturen
förundran över liver som vaknar,
fascination av spindlarnas värld
och alla vackra växter
Vi har så mycket fint
Kindla, Fibbetorp, Järleåns naturreservat
Lärkeån med flodpärlmusslor som är flera hundra år
Skärmarboda med sina grottor och gamla tallar

Samtidigt har vi folk omkring oss som inte går ut i naturen
Några tror att de inte får gå in i skogen
andra törs inte, de tror att det finns farliga djur
några är rädda för att gå vilse

Vi funderar
hur kan vi vara vägvisare in i naturen, till vår kultur och vårt språk?

Somliga undrar
Varför ska man gå ut i naturen
Förvånande för oss som tänker
Hur kan man låta bli?

Nej jag tror inte att alla kommer att tycka att det är lika roligt som vi tycker,
bara för att vi älskar att vara ute i skog och mark
Men om man inte vet eller känner till möjligheterna, så vet man inte heller vad man missar

Ja här står jag en liten varelse
på en stor jord
och tror att vi tillsammans kan göra skillnad

En av visionerna för oss i Naturskyddsföreningen var att vi skulle starta en naturskola
och att vi skulle ta initiativ till och jobba med en skolträdgård
En skolträdgård utifrån permakulturens principer
Alltså där man tar lärdom av naturens ekosystem
Vi vill skapa en blomstrande, lekvänlig, ätbar och pedagogisk utemiljö
för barnen och personalen

Tänk

I vår tog vi de första spadtagen på Gyttorpskolan
Barn, föräldrar, skolpersonal och vi, ett gäng från Naturskyddsföreningen
ägnade en helg åt att anlägga odlingsbäddar och kompost
Dagarna efter fick eleverna skyffla jord och plantera fruktträd och frön
”Mycket roligare än att titta på film” sa några av barnen till mig när vi stod och grävde i jorden

Det var bara början

Under våren kommer vi att skapa en köksträdgård och plantera bärbuskar
Så småningom ska vi anlägga en skogsträdgård
Med jordgubbar, bärbuskar, frukt- och klätterträd
Den som vill får vara med

Det är kul att tillsammans skapa
och få kunskap om odling
utan konstgödsel och kemikalier
om hur växter kan gynna varandra
Hur vi kan samarbeta med naturen
och varandra
Vi får en smak av framtiden
tillsammans med barnen

Här står jag
en liten medvarelse
på en stor jord
och tror att vi tillsammans kan göra skillnad

Jag ser framför mig en värld utan rovdrift av människor och övrig natur
Liv med hoppfullhet där vi alla är delaktiga
Jag drömmer om en värld utan rika och fattiga
En värld där vi ger och tar emot varandras kunskaper
och har rika och meningsfulla liv

Folk får tro på vad de vill
Var och en får älska vem de vill
Vi har respekt för varandra

En värld där alla har en förståelse för naturens ekosystem
naturen är en förutsättning för våra liv och den ger oss kraft när vi känner oss svaga

Jag önskar er en fin vår och framtid

Miss inte Lars Jonssons fantastiska utställning på läns museet i Örebro. Vilken fågel målare!
Tack!

Kajsa Grebäck 2016-04-30